

Sov dig igennem forestillingen THE NIGHT – visioning af post-capitalist society while we sleep

Hello!earth inviterer dig til at tilbringe natten sammen med 29 fremmede mennesker på et ukendt sted. Sammen skal vi sove og drømme om et postkapitalistisk samfund og fællesskab.

”Drømmenes verden er der, hvor verden skabes, hvor livet opstår. Den materielle verden er kun en konsekvens af drømmenes verden”, siger et australsk aborigin-ordsprog.

[THE NIGHT – visioning af post-capitalist society while we sleep](#) er en 14-timers forestilling, et eksperiment og en tænketank, der samler 30 mennesker i en form for laboratorium, hvor det at tilbringe natten sammen med en gruppe fremmede er katalysator for at gentænke samfund, økonomi og fællesskab.

I en kollektiv udforskning af søvnens og drømmenes kraft skabes et nyt fællesskab med plads til at tænke stort og visionært – og med potentiale til at forandre.

Om hello!earths proces

Hello!earth er performancekunstnere med en klar vision om at skabe sociale aktioner, der forandrer. THE NIGHT er et ritual udviklet i samarbejde med en række kunstnere og eksperter. Sammen har de siden 2015 undersøgt, hvordan man skaber fællesskaber, der stimulerer deltagerne til kollektivt at drømme om en ny verden – i både sovende og vågen tilstand.

Hver nat er forskellig, helt og aldeles defineret af de 30 deltagere. Efter denne række af natlige eksperimenter, der tidligere er gennemført i maj i Pamplona, Spanien, fortsætter diskussionerne på THE NIGHT's blog.

THE NIGHT præsenteres af [Metropolis – en sommer med performance og kunst i byens rum](#) og i samarbejde med [CPH Stage](#)

Praktisk

Danmarkspremierer finder sted 1. juni.

THE NIGHT kan opleves i weekenderne 1., 2., 3. juni / 7., 8., 9. juni & 29., 30. juni og 1. juli kl. 19.30-9.00.

Man kan reservere plads ved at købe en billet på www.scenebillet.dk eller ved at bidrage med en drøm, der sendes til thenight@helloearth.cc.

Kontakt Louise Kaare Jacobsen, kommunikationskoordinator for Metropolis, for yderligere information, interviews, billetbestilling, m.m. på lkj@kit.dk / tlf. 23 80 55 39

Fotos i høj opløsning kan [downloades her](#).

LÆS MERE...

THE NIGHT af hello!earth - visioning af post-capitalist society while we sleep

en 14 timers iscenesat rejse gennem natten

Bevæbnet med tandbørster og soveposer forandrer vi verden. Velkommen til en ekstraordinær oplevelse, hvor det daglige ritual - at gå i seng, sove, drømme og vågne på ny - transformeres til en sanselig visionsrejse ind i drømmen om et post-nu.

THE NIGHT er på én gang sansestærkt totalteater, futuristisk tænketank og meditativt frirum. På en 14-timers iscenesat rejse gennem natten overgiver 30 mennesker sig sammen til det ukendte. En kollektiv udforskning af søvnens kraft som katalysator for at gentænke samfund, økonomi og fællesskab.

Aftenens ritualer forbereder os til at sove og drømme sammen, og inden du lægger hovedet på puden, kan du foretage dit valg af natlige drømmetjenester - eller du kan overgive dig helt til søvnen natten igennem. Om morgenen mødes vi, med nattens skrøbelighed og grænseløshed i kroppen, til en samtale om det, vi drømmer om at forandre.

HVOR SKAL VI SOVE?

Hver af de tre weekender etableres THE NIGHT et nyt og overraskende sted, der rykker dig ud af dine vante rammer og giver plads til at mærke dybt og tænke stort.

Den første weekend finder sted der, hvor mennesker mødes i nye fællesskaber. Imellem os findes en kollektiv energi bygget på mangfoldighed, hvis skaberkraft skal sættes fri for at fostre tanker på tværs og på trods.

Den anden weekend er vi omgivet af naturens grænseløshed. Med inspiration fra økosystemernes bæredygtige perfektion – som alternativ til storbyen – er der grobund for at gentænke, hvordan vi gøder til morgendagens høst.

Den tredje weekend mødes vi der, hvor kunsten tager over fra den rå industri for at indfange samfundet og samtiden. Der er højt til loftet med plads til at eksperimentere, lege og genindsætte magien i verden for fuld farveskala.

OM HELLO!EARTH

Hos hello!earth er publikum i centrum som medskabere af de kunstneriske værker. Publikum oplever, sanser og agerer i forestillinger, der udforsker vores bevidsthed og myten om virkeligheden. Gennem flere år har hello!earth arbejdet med at udvikle nænsomt iscenesatte forløb, der medfører en skærpet opmærksomhed og bevidsthed i en søgen efter nye åndelige og sansende fællesskaber.

Med input fra filosoffer og eksperter skaber hello!earth et kunstnerisk laboratorium med plads til store og skrøbelige visioner. Her kan nye tanker og idéer blive til virkelighed, og her skaber man verden i stedet for at konsumere den.

www.helloearth.cc

OM METROPOLIS

Metropolis er et storbyteater med byen som scene og tema. Hen over sommeren præsenterer Metropolis et program af overraskende, originale og stedspecifikke forestillinger skabt af internationale kunstnere i, for og med København. Det er værker, der søger grænserne for scenekunsten og blander performance med arkitektur, billedkunst, lydkunst, aktionskunst, m.m. De skabes af kunstnere, som indtager og udforsker byen og giver publikum nye kunstneriske perspektiver, oplevelser og indsigt i deres by.

Sæsonprogram på www.metropolis.dk

CREDITS

Koncept: Vera Maeder og Jacob Langaa-Sennek

Medvirkende: Emma Cecilia Ajanki Allende, Marga Sociés, Vera Maeder, Jacob Langaa-Sennek og Boaz Barkan

Scenograf: Jacob Langaa-Sennek

Koreograf: Vera Maeder

Lyddesigner: Emil Bøll

Tekniker: Jon Gelting

Forestillingsleder: Rikke Baes-Carlsen

Støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Festival DNA og Metropolis