

metropolis

en sommer med international performance og kunst i byens rum

'FIND HOLGER' PÅ EN 7 KM RUTE GENNEM KØBENHAVN

Farvestrålende kroppe dukker frem fra byens mellemrum i Bodies in urban spaces 20.-22. juli

45 farvestrålende performere dukker frem fra byens mellemrum. De fanger omgående dit blik, når de pludselig hænger dér sammenrullet under gesimsen eller balancerer på en lygtepæl. En bunke sammenfiltrede kroppe kiler sig ind i en døråbning, et par ben stikker op bag en parkeringsautomat, fem hætteklædte hoveder dukker frem fra en kælderskakt. Og du ser ikke syner – og behøver ikke ringe til politiet – hvis du ser en person hænge i en elmast.

Den østrigske koreograf **Willi Dorner** skaber den hidtil største og længste version af sin spektakulære vandringsforestilling BODIES IN URBAN SPACES på en 7 km rute gennem København med 20 internationale performere og 25 lokale. Forestillingen er blevet et verdensomspændende megahit og har spillet i over 100 byer verden over. Nu fejrer den sit 10 års jubilæum i København med denne maraton-udgave.

Som en slags "Find Holger" kan du gå på opdagelse gennem byen på jagt efter de flygtige og spektakulære menneskeskulpturer. Kroppene kiler sig ind i byens oversete sprækker og mellemrum og får os til at spærre øjnene op. Men lige så hurtigt billederne opstår, lige så hurtigt forsvinder de igen. Performerne spurter videre, publikum skynder sig med, og udforskningen af byen fortsætter et nyt sted. Willi Dorner har koreograferet ruten med en serie af i alt 100 fysiske, fastfrosne øjeblikke. Hvis 7 km er for voldsomt, kan man støde til ved Israels Plads.

Hvor mange mennesker kan der være i en telefonboks?

Idéen til forestillingen opstod, da Willi Dorner begyndte at eksperimentere med det legende koncept: Hvor mange mennesker kan der klemmes ind i en telefonboks eller en døråbning...? Siden da har forestillingen udviklet sig som et opgør med dem, der bestemmer, hvordan vi skal bruge byens rum. 'Bodies in urban spaces' indtager i dag bygninger, pladser, tagrygge, træer og telefonpæle over hele verden og lader os drømme om ultimativ bevægelsesfrihed i vores byer.

Om Willi Dorner

Østrigske Willi Dorner er danser og koreograf, som henter inspiration i billed- og installationskunst. I 1999 stiftede han Compagnie Willi Dorner, som siden da har skabt en lang række af internationalt turnerende forestillinger, ofte i samarbejde med kunstnere og forskere fra forskellige felter og altid med udgangspunkt i kroppens relation til rum og arkitektur.

20., 21., 22. juli fra Christianshavns Torv til Nørrebro – to gange dagligt kl. 15 & kl. 19.

Gå evt. med kun den sidste del af ruten fra Israels Plads kl. 16.15 & kl. 20.15.

Om Metropolis

Bodies in urban spaces præsenteres af Metropolis. Metropolis er et storbyteater med byen som scene og tema. Hen over sommeren præsenterer Metropolis et program af overraskende, originale og stedspecifikke forestillinger skabt af internationale kunstnere i, for og med København – gratis og udendørs. Det er værker, der søger grænserne for scenekunsten og blander performance med arkitektur, billedkunst, lydkunst, aktionskunst, m.m. De skabes af kunstnere, som indtager og udforsker byen og giver publikum nye kunstneriske perspektiver, oplevelser og indsigt i deres by.

Kontakt: For information, interviewtaler, fotos, m.m. kontakt kommunikationskoordinator Louise Kaare Jacobsen på lkj@kit.dk / 23 80 55 39.